

KlaaiKlets

Informatie bulletin van de Vereniging Klaaiwurk

Vierde jaargang, no.1, oktober 2015

ALV op 27 oktober, 19.30u

Noteer het in je agenda: op 27 oktober is de ALV. Het begint om 19.30u, in het dorpshuis in Boksum. We bespreken in deze ALV de jaarstukken van het seizoen 2014-15. De stukken krijg je zeer binnenkort in je mail als je lid bent van de vereniging.



John van der Heijden, enige tijd cursist op de dinsdagmiddag, is eind juni overleden

Op een maandag, een week voor zijn overlijden, mailde hij me met de vraag: heeft Klaaiwurk belangstelling voor mijn pottendraai spullen? Hij zocht een goede bestemming voor zijn spullen, omdat hij niet meer kon draaien. Hij had last van artrose. John wilde graag dat we de spullen zo snel mogelijk kwamen ophalen. Dit, omdat hij op reis zou gaan en deze zou lang duren. Vandaar dat er haast bij was. Ik schrok van dit mailtje en heb John gelijk gebeld om te vragen of het wel goed met hem ging. Hij verzekerde me dat het goed ging en vroeg wanneer we kwamen.

Woensdag zijn Maarten en ik naar hem toe gegaan.

John was vrolijk, opgewekt, blij dat we er waren. Hij bleef maar spullen aansjouwen en nadat we gezamenlijk wat gedronken en gepraat hadden gingen we met een overvolle trailer naar Boksum. Ik had er geen goed gevoel over en heb John ronduit gevraagd, John jij bent toch niet van plan uit het leven te stappen hé. Welnee, hij moest lachen en wenste ons een hele goede zomer. We hadden met John afgesproken dat we de rest van de spullen zaterdag zouden ophalen. Liesbeth, Marije, Pieter, Maarten en ik hebben die zaterdag met twee aanhangers de rest van de spullen opgehaald. John had alles in de garage en onder het afdak klaargezet, omdat hij die ochtend op reis zou gaan.

Lezing op 27 oktober, 20.00u

Het is een mooie gewoonte geworden om na de na-jaarsALV een spreker uit te nodigen. Deze start rond 20.00u. Bij dit deel van de vergadering zijn ook niet-leden van harte welkom!

We hebben Marieke Zeijlemaker uitgenodigd om ons iets te vertellen over Middeleeuwse keramiek. Marieke is keramiste en lid van het Verbond van Christophorus. Deze vereniging houdt zich bezig met Levende geschiedenis en Marieke reist met hen Middeleeuwse evenementen af, waarbij zij demonstraties geeft. Voor haar groep, maar ook voor vele andere groepen en musea, maakt zij replica's van Middeleeuwse gebruiksvoorwerpen.



Vaas, aardewerk/rookgestookt met organische materialen, 33x10cm, John v.d. Heijden

Hij is die dag op reis gegaan. John is die ochtend met zijn boot uitgevaren om op de Fluessen, zijn favoriete plek, een eind aan zijn leven te maken. John was ziek, manisch depressief, werd eenzaam en wilde niet meer verder leven. Hij was al maanden met zijn dood bezig. Een urn gemaakt, crematie geregeld, het huis opgeruimd en afscheidsbrieven en cadeautjes voor zijn naasten klaar gelegd. Voor John was de dood misschien de oplossing maar voor zijn kinderen en kleinkinderen is het erg verdrietig.

Afke

UITmarkt en Open middag

Het culturele en creatieve seizoen is op 31 augustus weer begonnen met de UITmarkt in Leeuwarden. Het was stralend weer en de kraam van Klaaiwurk stond op een mooie plek met uitzicht op Central Park. Het draaien op de door Liesbeth meegenomen draai-schijf trok veel bekijks.

Een week later was het open middag in het atelier in Boksum. Jan van Hulzen gaf een demonstratie raku-oven stoken. Bezoekers waren erg gefascineerd door het proces en het was een gezellige middag.



Oktobermaand Kindermaand

In het weekend van zaterdag deed Klaaiwurk mee aan Oktobermaand Kindermaand. Ongeveer 25 kinderen en hun ouders kwamen een middag knutselen. Je hebt vast de planken vol dieren al zien staan!

In de KlaaiKlets wordt iedere keer aan een andere cursist een aantal vragen gesteld. Deze keer: Foekje Cuperus (donderdagavond-groep).

Hoe lang volg je al een cursus bij Klaaiwurk?

Ik ben 2 ½ jaar geleden bij Klaaiwurk begonnen.

Hoe kwam je erbij, was je al eerder met klei bezig?

Ik was al heel lang enthousiast over keramiek (en ongeveer 20 jaar vriend van het Prinsessehof), maar had nooit tijd om zelf bezig te zijn. In de tijd dat Klaaiwurk begon, woonde ik nog in Boksum. Mijn werk was toen gestopt dus ik had nu de kans om met kleien te beginnen. (Onze kinderen waren meteen ook enthousiast; kon ik mooi de kleuterschool alsnog doen)

Gebruik je je eigen keramiek ook, en waarvoor?

Een kan die ik maakte, gebruik ik op het aanrecht met een heleboel keukenspullen erin, houten lepels, garde enz. En een ovenschaal staat -als hij tenminste niet gebruikt wordt- met fruit in de vensterbank.

Waar ben je op dit moment mee bezig?

Ik probeer een schilderij (ets) te vertalen naar keramiek. Waarschijnlijk op 4 tegeltjes, wat nog moeilijk wordt.

Wat is je volgende doel, wat wil je nog leren -maken -kunnen?

Handiger worden en vooral strakker en gladder afwerken. Daarbij ook leren glazuren met kleuren in vlakken en patronen.



Waarmee ben je erg blij wat jezelf gemaakt hebt?

Een paar egeltjes in kleur, ze staan bij de grijze betonnen die ik al had liggen in de carport voor de keuken. En een platte theepot die ik vorige periode heb gemaakt, hij staat op een kastje.



En wat vond je een grote mislukking?

Draaien vindt ik erg moeilijk, dit lukte niet. Ik ben blij nu weer te handvormen.

Heb je een favoriete kop, mok of bord waar je dagelijks uit drink of eet ?

Dagelijks gebruiken we enkele dingen van Arabia (fabriekswerk). Het is strak en effen. Ons hele leven al koop ik er af en toe weer wat bij en blijf het mooi vinden. De laatste tijd ook wel eens wat met een motief.

Welke keramiek spreekt je aan? Heb je een keramist die je inspireert?

Heb nog geen voorkeur voor een keramist, ik kijk breed om me heen maar strakke en sobere keramiek met misschien aardse kleuren en glazuren spreken me toch het meeste aan.